

Τον Απρίλιο του 2015 έγραψα στον πρώτο χαιρετισμό μου στην εκπαιδευτική κοινότητα τα παρακάτω:

*«Η επιλογή μου για τη θέση αυτή αποτελεί για εμένα ύψιστη τιμή, αλλά πάνω από όλα, συναίσθηση ευθύνης για την αντιμετώπιση των πολλών και ποικίλων δημιουργικών προκλήσεων, για την αναβάθμιση και βελτίωση της σχολικής πραγματικότητας των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλώ «όλους μαζί», μέσα σε πλαίσιο ειλικρίνειας, αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας, να ενώσουμε σωματικές και ψυχικές δυνάμεις για το καλύτερο μέλλον των παιδιών .»*

Με την ολοκλήρωση της θητείας μου, κάνοντας ένα μικρό απολογισμό , αισθάνομαι την ανάγκη να υπενθυμίσω τα παραπάνω λόγια.

Θέλω να πιστεύω πως, 4 χρόνια μετά, έβαλα κι εγώ ένα λιθαράκι στο να γίνει πράξη το πλαίσιο ειλικρίνειας, η αμοιβαία κατανόηση και η συνεργασία. Η σύνεση, η συναίνεση, η αλληλεγγύη , η συναδελφικότητα αλλά κυρίως η εντιμότητα, η νομιμότητα, η τήρηση των κανόνων και η δικαιοσύνη, ήταν οι αρχές τις οποίες προσπάθησα να τηρήσω με θρησκευτική ευλάβεια καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας μου. Αν τα κατάφερα επαφίεται στη δική σας κρίση.

Αποχωρώντας από τη θέση του περιφερειακού διευθυντή, επαναλαμβάνω την αρχική μου πρόσκληση, με ενωμένες ψυχικές και σωματικές δυνάμεις να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για το μέλλον των παιδιών μας.

Ζητώ συγγνώμη αν κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας , σε κάθε περίπτωση άθελα μου και χωρίς σκοπιμότητα, έβλαψα καθ' οιονδήποτε τρόπο οποιονδήποτε.

Φυσικά και αισθάνομαι την ανάγκη να απευθύνω θερμότερες ευχαριστίες προς όλους, μαθητές, γονείς και κηδεμόνες, συναδέλφους εκπαιδευτικούς σε οποιαδήποτε θέση κι αν υπηρετούν, διοικητικούς υπαλλήλους και συνεργάτες για την τετραετή συνεργασία μας. Τους θεσμικούς φορείς , σεβασμιοτάτους μητροπολίτες , σοφολογιότατους μουφτήδες, περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχες , δημάρχους, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο , το Δ' Σώμα Στρατού και τα ΜΜΕ.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους τέσσερις υπουργούς κ.κ. Μπαλτά, Κουράκη, Φίλη , Γαβρόγλου και τους γενικούς γραμματείς με τους οποίους είχα την τιμή και τη χαρά να είμαστε συνοδοιπόροι. Πετύχαμε πολλά!

Καλή δύναμη και επιτυχία στον νέο Περιφερειακό Διευθυντή Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης κ. Μπαντίκο Κωνσταντίνο.

Εύχομαι, το μέλλον της εκπαίδευσης να είναι ακόμη καλύτερο!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Παναγιώτης Κεραμάρης